

CROOKED MIRROR

Good boys cleaning out their dirty rooms, air is flowing with dust, they get allergic. She hear them sneeze. There been a helicopter hanging around like a big wasp twenty minutes. I don't know how it does it, must take a lot of strength and oil make it do it, I guess I'm not the only one waiting for it to crash. I can't help it. I'm always waiting for that little action to happen, maybe it has something to do with sex, the aliens walking around desperate for love, wants everything to crack. Then I would start drinking and five a clock I would be pissed and negotiate a witty little charm, making this easy. Back in my bed I'm thinking of all the performance necessary to maintain a form in this world. Miss cosmos calling. We're all doing a hard job here, the alienation creeps in at days, but for the cute little eyes were here for You.

Love Mira



Illustration: Asta Plum

Ugespejlets ATS

- At tænke sig -

(idé 'sakset' (læs: stjålet) fra Politiken, ifølge ingen aftale med Bagsideredaktionen)

I den forgangne uge har vores reporter været på Frisnaden og interviewet forskellige eksistenser om livet derude

Hej tilfældig christianit. Hvad er jeres styreform egentlig?

Det hedder kondensus-demokrati: det betyder at jo mere overtryk og damp man kan lave i beholderen (til mødet) jo bedre sikrer man at undgå at tale om de emner der er på dagsordenen. Det er super smart og effektivt. Tag nu for eksempel fællesmødet i mandags, der var inviteret en masse mennesker med som intet vidste om sagen, men de var super gode til at råbe højt og angribe alle som talte og beskyldte dem for alt muligt som de aldrig havde gjort. Det var selvfølgelig ærgerligt, at de ikke rigtigt var sat ind i emnet, men det er jo super smart og effektivt, for så undgår vi flertals-tyranni. Og dermed sikrer vi at, de svage, dem der råber højt og angriber andre, bliver hørt. Det gør de eksempelvis ikke i samfundet udenfor eller i Dolкетинget. Men altså nogle gange så virker møderne ret godt og alle høres via gode toner og intentioner!

Vi har også hørt om jeres berømte værtshus "Træstok". I AOK står det beskrevet som et hardcore værtshus. Er det korrekt?

Nej det er på ingen måder korrekt. Jeg vil faktisk sige, at det er blidt som et lam. Der ryger godt nok mange flasker over disken, men de drikkes alle sammen, så det er kun folk selv der slår sig på dem. Og så er der plads til alle, rig som fattig. Og der er smørbrød, som måske Pia Kjærsgaard endda vil kunne li' det? Dog vil hun måske føle, at det er i overkanten mangfoldigt og refleksionerne tider er lidt for dybe. Det er hun vist ikke vant til i sin Dolкетинgsgruppe. Ah ok, måske det lige kræver en særlig god dag at byde hende der fra Ny-småborgerlige velkommen. Men altså udover det er næsten alle velkomne på Frisnaden. Og "Viva el Woodstock" – alles ven i tørst og nød .. og ramme for de underfundige samtaler!!

- ATS -